

Lessuggestie 4

ALLE LEEFTIJDEN

Zes blinde mannen

bij hoofdstuk 3 en 4

Bedoeling

De kinderen leren dat je een ander moet bekijken van verschillende kanten (vanuit verschillende posities dus) om hem enigszins te leren kennen.

Startactiviteit

Laat de kinderen een filmpje zien over [de parabel van de zes blinde mannen en de olifant](#). Deze vinden wij het leukst. Op internet is de tekst ook te vinden in het Nederlands, bijvoorbeeld [hier](#).

Bespreek met de kinderen wat hier gebeurt. ‘Voor ons als kijkers is het niet zo moeilijk te begrijpen wat een olifant is. Waarom is dat voor die mannen wel moeilijk?’

Groepsgesprek

Bespreek met de kinderen:

- ▶ Wie kent jou goed? Hoe goed? In welke ik-posities?
- ▶ Kun je een ander wel goed kennen als je hem niet in elke ik-positie kent? Welke ik-posities moet je van iemand weten om hem te leren kennen?
- ▶ Heb je weleens een mening of uitspraak over iemand gedaan terwijl je maar een deel van die persoon kende? Was je dan als een van de zes mannen?
- ▶ Heb je weleens een mening gehad of een uitspraak over iets gedaan terwijl je maar een deel van de informatie erover had? Was je dan als een van de zes mannen?

Afronding

Vraag de kinderen: ‘Welk advies zou jij de zes blinde mannen willen geven?’