

Uitgeschreven tekst bij hoofdstuk 1 Liedje

www.youtube.com/watch?v=BNBybLFKoek

De Kast – Woorden zonder woorden

Nooit gelogen, nooit bedrogen
maar 't is anders dan voorheen
Wel als maatjes door een deur
maar minnaar zonder kleur ik voel me zo alleen

Lege dagen zonder klagen
glijden ongemerkt voorbij
we doen of ze niet bestaan
waar is het mis gegaan voel jij nog iets voor mij

Refrein:

We hebben woorden zonder woorden
en we lezen elkaars ergernissen
en naar elkaars gedachten
hoeven wij allang niet meer te gissen
en de stilte wordt verward met rust
ik mis het vuur waarmee je hebt gekust
kunnen wij het tij nog keren
ik wil je weer als ooit begeren

Al die dromen ons ontnomen
allang vervlogen in de nacht
Is er nog genegenheid
of is er slechts de eenzaamheid
ach ja we slapen zacht

Opnieuw beginnen je weer beminnen
m'n fantasie slaat veel te vaak op hol
er zijn redenen in overvloed
maar we hebben niet de moed
hoe houden we dit vol

Refrein

Maar als de hartstocht is geblust
geef me raad vertel me wat te doen
zal ik ooit nog dromen net als toen
zal ik nog verdrinken in een zoen

Refrein

Maar als de hartstocht is geblust ...